

Leeftocht 2020-2021 (deel van het oorspronkelijke programma)

In de vorige Kerkentrommel meldden we dat we wilden proberen om weer voorzichtig van start te gaan. Na overleg met de inleiders en de wijkkerken, lijkt het mogelijk een opstart te maken met onderstaande onderwerpen.

Enkele programma-onderdelen beslaan meer dan één avond en lopen door tot in het volgend jaar. We willen ons houden aan de nu geldende regels, daarom is opgave vóóraf echt noodzakelijk. Zodra er nog andere bijeenkomsten kunnen plaatsvinden, zullen wij die in de Kerkentrommel en op deze website vermelden. Dit geldt ook als onverhoopt bijeenkomsten niet kunnen doorgaan. Wie zich al had aangemeld, zal dan persoonlijk bericht ontvangen.

We zijn blij weer een start te kunnen maken, want ontmoeting en gesprek zijn wezenlijk, zéker ook in de kerk. We zien u graag!

Een avond over Tomas Halik: 'Raak de wonden aan' Over niet zien en toch geloven

Inleider: ds. Henk Linde
Datum en tijd: donderdag 1 oktober om 20:00 uur
Plaats: Herman Bavinckhuis
Contactpersoon: Akke Bouwhuis, tel. (0528) 275659
email: wouterenakke@home.nl
Opgave: Bij de contactpersoon

In maart 2020 moesten we abrupt onze laatste avond afblazen: corona!

We zijn nu maanden verder en een nieuw winterseizoen dient zich aan.

Veel is nog onzeker en zoekend en tastend proberen we ook als gemeente te ontdekken wat mogelijk en verantwoord is om elkaar te ontmoeten. Want ontmoeting en gesprek zijn wezenlijk in de kerk.

In overleg hebben we ervoor gekozen om een vervolg avond over het boek 'Raak de wonden aan' te organiseren. We denken er elkaar een dienst mee te kunnen bewijzen. We hopen dat degenen die al meededen opnieuw aanwezig zijn.

Tegelijk: de afstand van maart tot nu is een forse afstand. We moeten er weer inkomen en elkaar over Halik weer bijpraten. Dit biedt een mogelijkheid om voor het eerst aan te sluiten. Wie belangstelling heeft, is van harte welkom op deze avond.

Ik stel mij voor om het boek kort in te leiden en vervolgens de laatste 2 hoofdstukken nader te bespreken. Zo krijgen we goed zicht op wat in hoofdstuk 1 als opening wordt geschreven: Johannes 20: 24 – 29. Het is het verhaal over Tomas en zijn belijdenis: 'Mijn Heer en mijn God'. En Jezus: 'Gelukkig zij die zonder gezien te hebben toch tot geloof komen'. Wij kunnen niet in Jezus geloven en 'Mijn Heer!, Mijn God!' zeggen zonder ook Jezus' wonden aan te raken.

Evangelie van het Koninkrijk

Inleider: ds. Bert Rooze
Datum en tijd: dinsdag 13 oktober, 10 november, 1 december, 19 januari, 16 februari,
9 maart om 19:30 uur
Plaats: Herman Bavinckhuis
Contactpersoon: Akke Bouwhuis, tel. (0528) 275659
email: wouterenakke@home.nl
Opgave: Bij de contactpersoon

Op een nuchtere maar ongemeen boeiende manier vertelt Mattheüs ons het verhaal van Jezus, een verhaal dat de wereld ingrijpend veranderde.

Het is het evangelie van het koninkrijk. Maar hoe kan dat koninkrijk van God ooit gestalte krijgen in een door en door gebroken wereld?

Al een paar jaar lezen we het evangelie voor de voet op. Inmiddels heeft de beslissende wending plaatsgevonden: Jezus heeft zijn leerlingen verteld dat Hij naar Jeruzalem moet gaan om er te lijden en te sterven.

Hoe valt die sombere boodschap ooit te rijmen met de blijde verwachting van het koninkrijk?

We zijn gebleven bij Mattheüs 19, het moment dat Jezus de beslissende grens tussen Galilea en Judea oversteekt.

Wellicht ten overvloede: ook als u er voorgaande jaren niet bij was, kunt u zonder gevaar voor kwetsuren in deze rijdende trein springen en bent u van harte welkom!

Film - Lost in Translation

Inleider: ds. Wouter Slob
Datum en tijd: maandag 26 oktober 2020 om 20:00 uur film
dinsdag 27 oktober 2020 om 20:00 uur nabespreking van deze film.
Plaats: De Vredehorst
Contactpersoon: Nies Muis, tel. (0528) 267367
email: n.muis@kpnplanet.nl
Opgave: Bij de contactpersoon

I.v.m. de coronamaatregelen dient u zich vooraf per avond in te schrijven.

In 2003 bracht Sofia Coppola deze uiterst 'minimale' film uit. Anders dan bij zoveel flitsende Hollywood-films, gebeurt er bijna niks. Twee volstrekt verschillende mensen komen elkaar bij toeval tegen in een volstrekt onbekende wereld. De ontmoeting wordt prachtig en zeer integer in beeld gebracht. Juist omdat er zo weinig gebeurt, komt de vraag op waar het leven eigenlijk om draait. En blijkt dat veel succes en aanzien uiteindelijk alleen maar eenzaamheid oplevert. Verdwaald in het leven wordt het belang van nabijheid en respect duidelijk.

Als filmster op retour komt Bob Harris (Bill Murray) naar Tokio om een whisky-reclame op te nemen. In het hotel ontmoet hij Charlotte (Scarlett Johansson) die met haar pasgetrouwde man in hetzelfde hotel verblijft. Terwijl haar echtgenoot aan een belangrijke opdracht werkt, kunnen Bob en Charlotte beiden niet slapen en komen elkaar in de bar van het hotel tegen.

Ontdekkingen van de vervolgte kerk

Inleider: Johan van Dam en Egbert Hekman
Datum en tijd: dinsdag 17 november, 8 december, 12 januari, 9 februari om 19:30 uur
Plaats: Grote Kerk
Contactpersoon: Eefke Weismann-Hooijer, tel. 06 55990920
email: eefkewh@gmail.com
Opgave: Bij de contactpersoon

Blijven geloven in tijden van discriminatie, mishandeling of gevangenschap, kan dat? De verhalen uit de Vervolgde Kerk geven aan dat dat inderdaad kan. Juist in grote druk houdt het vaste geloof in onze God hen op de been. Christen-zijn in landen als Noord-Korea, India, Iran, Pakistan, Jemen en nog veel andere landen is zwaar, vaak heel zwaar. De vervolging kent veel gezichten, maar het gemeenschappelijke is dat christenen met de nek worden aangekeken. Verder uit het zich vaak in een mateloze haat tot christenen, soms veroorzaakt door het niet kunnen omgaan met de liefde van Christus, die door hen uitgedragen wordt. Omdat we vorig seizoen niet het hele boekje '12 ontdekkingen van de Vervolgde Kerk' hebben kunnen behandelen, hebben we vier vervolgvonden ingepland.

Kwaliteit van leven. Het humanisme van Martin Buber

Inleider: Prof. Dr. Theo Witvliet
Datum en tijd: zondag 22 november om 14:30 uur
Plaats: De Vredehorst
Contactpersoon: Nies Muis, tel. (0528) 267367
email: n.muis@kpnplanet.nl
Opgave: Bij de contactpersoon

Een mens is vóór alles een relationeel wezen: zonder de ander kan hij nooit tot zichzelf komen. Eenzijdige nadruk op het viëren van het "ik" veroorzaakt veel teleurstelling en ongeluk; niet alleen individueel, maar ook voor de samenleving. Dit is de kern van het gedachtegoed van Martin Buber (1878-1965), die samen met Freud en Einstein behoort tot de invloedrijkste Joodse denkers uit de vorige eeuw. Hij verwoordde zijn visie in onder andere *Ik en Jij*, *Chassidische vertellingen* en *Godsverduistering* – boeken die wereldwijd generaties hebben bezielde.

In *Kwaliteit van leven* laat Theo Witvliet zien dat Bubers humanisme ook in de gepolariseerde wereld van vandaag van grote betekenis kan zijn: Je bestaat niet zonder de ander. Buber laat zien wat er gebeurt bij een echte ontmoeting. Je bent tot de ander toegewend, de tijd staat even stil

en dan kan er iets gebeuren, het tussenmenselijke noemt Buber dat. Je laat het anders zijn van de ander toe. Dan maak je echt iets mee en verander je. Kwaliteit van leven zou niet alleen over de zorg voor ouderen moeten gaan maar over het hele leven! Sociale media maken in de huidige tijd veel contact mogelijk, maar ze blijken meer geschikt voor het uitdragen van meningen dan voor een gesprek waarbij immers ook het non-verbale belangrijk is. Een echt gesprek heeft ook iets lichamelijks. De echte ontmoeting waar het Buber om te doen was en die de kwaliteit van je leven bepaalt, wordt zeldzaam.

In zijn lezing zal de spreker ingaan op de áctuele betekenis van het humanisme van Martin Buber.

Theo Witvliet is theoloog, emeritus hoogleraar “Geschiedenis van het christendom in de moderne tijd” aan de Universiteit van Amsterdam. Internationale bekendheid kreeg hij door vertalingen van zijn publicaties over de bevrijdingstheologie, *Een plaats onder de zon* (1984) en *De weg van de zwarte Messias* (1984), Hij schreef o.a. *Gebroken traditie* (1999) en *Het geheim van het lege midden* (1904), In 2017 verscheen van zijn hand *Kwaliteit van leven. Het humanisme van Martin Buber*.